

# HANTUM

Protestantse gemeente Hantum c.a.



Jaargang 27 - nummer 23  
vrijdag 11 december 2020

Zondag 20 december, 4e advent  
9.30 uur Dhr. W. Feddema  
Organist: Dhr. J. Koolstra  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst  
Tijdens de dienst is er zondagsschool en –club

Donderdag 24 december, kerstnachtvieringen  
Zie elders in dit kerkblad  
Organist: Dhr. J. Koolstra  
1e collecte: Diaconie Amnesty International  
2e collecte: Eredienst

Vrijdag 25 december, 1e kerstdag  
10.00 uur Dhr. W. Feddema  
Zie elders in dit kerkblad  
1e collecte: Diaconie KIA (Kinderen in de knel)  
2e collecte: Eredienst

Zaterdag 26 december, 2e kerstdag  
Zie elders in dit kerkblad  
1e collecte: Project  
2e collecte: Diaconie - Onkosten kinderkerstfeest

Zondag 27 december  
9.30 uur Drs. J. Kerkhof-de Vries, Hantumhuizen  
Organist: Dhr. J. van der Horn  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst

Donderdag 31 december, oudjaarsdag  
19.30 uur Dhr. W. Feddema  
Organist: Dhr. J.L. de Boer  
1e collecte: Diaconie Eindejaarscollecte (voor eigen gemeentewerk)  
2e collecte: Eredienst PKN Eindejaarscollecte

Zondag 3 januari  
9.30 uur Dhr. W. Feddema  
Organist: nog niet bekend  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst  
3e collecte: Zending Fryslân foar Rwanda

Zondag 10 januari  
9.30 uur Drs. J.G. Kerkhof-de Vries, Hantumhuizen  
Organist: nog niet bekend  
1e collecte: Diaconie  
2e collecte: Eredienst

Na het verschijnen van deze Geandewei is er besloten om de diensten alleen online uit te zenden, en het kinderkerstfeest helemaal te schrappen. Dit in verband met nieuw afgekondigde maatregelen rondom het Corona-virus. Kijk op de website voor de meest actuele informatie.  
<https://hantum.protestantsekerk.net/>



## Pastoralia

Adventstijd, een tijd van verwachten. De dagen worden nóg even korter. Letterlijk en figuurlijk is het een donkere tijd. We proberen met lichtjes de boel wat op te fleuren en het gezellig te maken. Dat lukt, maar er blijft een nare bijmaak. De smaak van Corona. Die voor sommigen als nacht wordt ervaren. Ook zonder Corona, kan deze tijd als nacht worden ervaren. Wat verwachten we in de nacht? Is het vaccin ons lichtpunt? Of dat zo zal zijn, weten we niet. Is het de komst van Jezus, Hij als Licht? Dat verwachten lijkt tevergeefs. In de nacht lijkt God vooral ver weg. Dan is het wachten een pijnlijk hunkeren met een hoop die vervaagt. En toch, met kerst komt er een nieuwe morgen. In de stilte van de nacht horen we God spreken. Zien we het licht van dageraad. Licht op aarde, maar vooral in ons hart.

*In het begin heeft God gezegd: 'Er moet licht schijnen in het donker.' Diezelfde God heeft het licht ook in mij laten schijnen! Hij liet mij Jezus Christus zien. En ik zag dat het gezicht van Jezus straalde met een hemelse glans, de glans van God zelf. En God wil dat ik dat aan iedereen bekendmaak. (2 Kor 4: 6 BGT)*

Om dat licht van Jezus dat in ons schijnt zichtbaar en tastbaar te maken kunnen we elkaar een kerst- en nieuwjaarsgroet sturen, een telefoontje plegen of een bezoekje te brengen. Een klein gebaar van grote waarde. Waarmee we elkaar, maar ook onszelf bemoedigd weten. Zo laten we elkaar merken dat we met elkaar gemeente zijn. Laten we in het bijzonder denken om ouderen, kwetsbaren, alleengaanden en zieken.

Hieronder reiken we u/jullie enkele namen aan maar zelf weet u/jullie vast ook wel personen die een blijk van meeleven kunnen gebruiken:

Mevr. J. Minkema-Visser, Talmahûs Afd. It Stee, Juliusstrjitte 44, 9269 NV Feanwâlden  
Mevr. M. van der Weide-Vriesema, Stasjonswei 12, kamer 123, 9123 JZ Metslawier  
Mevr. T. Sijens-Riemersma, Stasjonswei 10, 9123 JZ Metslawier  
Mevr. J. de Wilde-Jongsma, 'De Waadwente' De Tsjalk 4, Birdaarderstraatweg 68, 9101 DA Dokkum  
Dhr. A. de Wilde, De Terpen 25, 9147 BA Hantum  
Mevr. M. Dijkstra-Dijkma, Kamphûsstrjitte 24, 9144 CS Hantumhuizen  
Mevr. S. Vriesema-Soepboer, De Terpen 29, 9147 BA Hantum  
Mevr. T. Heeringa-Meinsma, Meckamastate afd. Hessel k.235, Tsjerk Hiddesstraat 42, 9291 AM Kollum  
Mevr. W.J. de Jong-Geerlinks, Smidstrjitte 14, 9147 BJ Hantum  
Dhr. D. Bosch, Hantumerwei 2, 9148 BR Hiaure  
Mevr. A.T. de Hoop-Bloemhof, Smidstrjitte 31, 9147 BJ Hantum  
Mevr. H. Bakker-Noordenbos, Brantgumerwei 6, 9147 BV Hantum  
Fam. J. Toren, Smidstrjitte 20, 9147 BK Hantum  
Fam. D. Toren, Smidstrjitte 16, 9147 BK Hantum  
Dhr. G. Hiemstra, De Terpen 6, 9147 BA Hantum  
Dhr. C. de Vries, Grutte Stege 4, 9147 BS Hantum  
Fam. R. Bakker, Hearewei 8, 9147 BN Hantum  
Thomas Wieger de Vries, B. Bekkerstrjitte 15, 9123 JV Metslawier

Gezegende kerstdagen en folle lok en seine voor 2021!

Wiebe Feddema

## Kerstwensen in de kerstboom Hantum

Voor de kerk in Hantum staat dit jaar een kerstboom. Daarin kun je een persoonlijke kerstwens ophangen. Wat wens jij voor de gemeente wens, voor onze dorpen, voor de wereld, of juist voor jezelf? Die wens kun je op een eigen gemaakte kerstbal of kerstster schrijven en in de boom hangen.

## Favoriete kerkliederen

Voor de Kerstnachtsdienst vragen we u ook om uw favoriete Kerstlied door te geven. Dit kunt u ook doorgeven aan Janke Kuipers 0623 242 091 (z.s.m. maar vóór 20 dec.)



## Ambtsdragerverkiezingen

Indien er geen geldige bezwaren zijn, zal Reinder Prins in de dienst van 3 januari benoemd worden tot Kerkrentmeester.

## Bij de diensten

Op **24 december op kerstavond** houden we drie diensten achter elkaar, in de verschillende kerken die onze dorpen rijk zijn. Daarnaast is de dienst van Hantum later online te volgen. Om deze dienst mee te vieren, graag reserveren vóór 23 december bij één van onderstaande contacten.

19.30 uur in de kerk te Hantum, reserveren bij Janke Kuipers: 0623 242 091.

20.45 uur in de kerk te Hiaure, reserveren bij Hillie Kalma: 0613 896 838.

22.00 uur in de kerk te Hantumhuizen, reserveren bij Fo Vos: 0657 326 736.

**1e kerstdag** wordt een dienst die is samengesteld met filmpjes en bijdrages van mensen uit de gemeente. Deze dienst is thuis online te volgen vanaf 10.00 uur. Ook in de kerk kunt u de dienst vanaf 10.00 uur volgen.

**2e kerstdag** om 10 uur Kinderkerstfeest met als thema: Op zoek naar het Licht. Het kinderkerstfeest is dit jaar alleen voor de kinderen van de basisschoolleeftijd.

## Kinderkerstviering 2de kerstdag om 10.00 uur

**Thema: Op zoek naar het Licht**



De kerk is op slot...

En dat terwijl juist in de kerk hét Licht te vinden is. Jullie gaan op expeditie, ondertussen verzamelen jullie puzzelstukken met een code. Met deze code krijgen jullie toegang tot de kerk. En daarmee tot het Licht... Lukt het jullie om het Licht te vinden?

**Help jij zoeken?**

**Kom op 26 december om 10 uur bij de Ald Skoalle**



Met de diensten van **Oudjaarsavond** en de dienst op **zondag 3 januari**, ben ik op het moment van schrijven nog niet begonnen. In de dienst op 3 januari zal Reinder Prins worden benoemd tot kerkrentmeester.

## Bloemengroet

Een bloemengroet vanuit de kerk is bezorgd bij mevr. M. Dijkstra-Dijkma, dhr. D. Toren en mevr. T. Heeringa-Meinsma, allemaal met een hartelijke felicitatie voor hun verjaardag.

## Van de diaconie

### Steun Amnesty International

Traditiegetrouw besteden we de collecte op kerstavond aan Amnesty International. Zij zetten zich in voor duizenden slachtoffers van de mensenrechtenschendingen. Uw steun geeft mensen vrijheid! Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf, na een oneerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Met uw bijdrage kan Amnesty meer gedegen onderzoek doen, ze hebben een wereldwijd actienetwerk dat zeer snel in actie komt als acuut gevaar dreigt, ze voeren campagnes en lobbyen bij regeringen en bedrijven. Ze steunen en beveiligen activisten die opkomen voor de mensenrechten in hun land. Om de onafhankelijkheid te bewaken, nemen ze voor onderzoek en acties geen geld aan van de overheid of van bedrijven. Daarom zijn donaties en de bijdragen zo belangrijk. (Amnesty.nl, 2020).

## Fryslân foar Rwanda

Vanuit Fryslân is een kerstgroet verzonden naar Rwanda, zie foto:



Ook vanuit Rwanda is een kerstgroet van de zusters diaconessen naar Fryslân gekomen. Zij maken deel uit van ons project Fryslân foar Rwanda. De Kerstgroet willen we graag met u delen.

*Geliefde vrienden, broeders en zusters in Jezus Christus,  
Wij groeten u in naam van onze Heiland Jezus Christus. In deze adventstijd en nemen gelegenheid om u goede kerstdagen te wensen en de beste wensen voor 2020.*

*De adventsperiode is een periode van vreugde en hoop voor christenen. Het Evangelie van Lucas geeft ons gelegenheid de geboorte van Christus te herdenken. Maar de engel zegt: vreest niet want ik*



*verkondig u groot nieuws, een grote vreugde voor heel het volk. Vandaag is in de stad van David uw redder geboren, hij is de Messias de Heer. (Lucas 2: 10-11). Zoals de Profeet Jesaja ons zegt: Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn heerschappij rust op zijn schouders; men noemt hem wonderbare raadsman, Goddelijke held, Eeuwige vader, Vredevorst (Jesaja 9:6).*

*Aan het eind van dit jaar kijken wij terug op een gezegend jaar voor alle diaconessen van Abaja ba Kristo. Ook al hadden we hindernissen die maakten dat we niet al onze doelen konden bereiken. Allereerst bedanken we Jezus Christus, die ons heeft beschermd en geleid bij wat we bereikt hebben in samenwerking met onze vrienden, broeders en zusters. Wij hopen vooruit te gaan, onze Heiland Jezus Christus beter te kennen en lief te hebben.*

*Gedurende dit jaar heeft God ons grote activiteiten laten verrichten. Onze gemeenschap van diaconessen heeft vier meisjes ontvangen, die hun leven aan Jezus Christus willen wijden. Via onderwijs, de basis voor de mens, heeft God ons wonderen verricht. En dankzij de ondersteuning van onze vrienden hebben wij onze basisschool in Indatwa kunnen uitbreiden naar een gebouw van drie etages voor lesklassen en andere behoeften. Het is bijna klaar en de inwijding is voorzien in februari 2020. Wij hebben ook een nieuwe opleiding kunnen introduceren bij de school Middelbare Technische School van Rubengera (RTSS). Een korte opleiding van vier maanden voor timmerlieden, die hun kennis willen verbeteren in het moderne timmerwerk.*

*Geliefde vrienden, broeders en zusters, nog eens wensen wij u zeer goede feestdagen toe en een vreugdevolle Kerst, met zegen, blijdschap en liefde die ons allen verenigt.  
Dat God u zegenen zal!*

*Gemeenschap van Diaconessen Abaja ba Kristo  
Zuster Bethe Mukarurangwas*

## **Collecte**

De gemeenteleden die niet naar de diensten kunnen komen en toch graag mee willen doen aan de collecte kunnen een bedrag overmaken op onderstaande bankrekeningnummers:

Diaconie: NL40 RABO 0320 239 500 o.v.v. eigen diaconie

Kerk: NL38 RABO 0307 826 058 o.v.v. eigen gemeente.



## Schikking 3<sup>e</sup> advent



3e advent, het paars licht op deze zondag op tot roze, er breekt wit doorheen, het kerstfeest nadert.

### Kopij

De volgende Geandewei verschijnt vrijdag 15 januari a.s. De kopij kunt u t/m vrijdag 8 januari sturen naar het e-mailadres van het kerkblad [pghantum@geandewei.nl](mailto:pghantum@geandewei.nl) of bezorgen bij Mattie Posthumus, Fennewei 28 te Hantumeruitburen.